

1913

# KRIGENS FAKKEL

Stort militært Folkeskuespil  
om en gribende Konflikt mellem  
Elskov og Fædrelandskærlighed.



Denne pragtfulde Kunstfilm  
er forfattet og optaget af:

Hr. **Alfred Lind.**



Dens to største Roller spilles af:

Hr. **Olaf Fønss**

og

Fru **Bertha Forchhammer.**



**R**igdom — Elegance — Ynde — Skønhed . . . alt, hvad der er fint og fornemt, og alt, hvad der har Glans og Klang efter det røde Guld, er samlet i Højsæsonen her paa det store, mondæne —ske Badehotel — et verdens-



**Frk. Helga og den fremmede Officer.**

berømt Etablissement, der som en ren og skær Selvfølgelighed har erobret de tre betydningsfulde Stjerner i Bådeker, som det koster saa mange af dets Konkurrenter hed Kamp at vinde, — hvis Anstrengelserne da overhovedet krones med Held . . .

Blandt de fornemme Gæster er ogsaa Godsejer X og hans smukke Datter, Frk. Helga.

Allerede i adskillige Uger har de opholdt sig ved Bade-stedet — egentlig længere end Godsejeren oprindeligt havde bestemt; men han har stadig opsat Hjemrejsen til Fædrelandet, fordi Frk. Helga saa indtrængende har bedt ham om at forlænge Opholdet paa det naturskønne Sted.

Er det da Naturen, der fængsler den unge Dame? Er det de herlige Omgivelser, hun ikke kan løsrive sig fra?

Aah nej — skulde hun aabent skrive, hvad det er, der faar hende til at dvæle saa længe paa dette Sted, da maatte hun røbe sit Hjertes Hemmelighed: Frk. Helga er bleven forelsket!

Den, der har gjort saa dybt et Indtryk paa hende, at hun ikke kan lukke hans Navn ud af sine lønlige Tanker, er den unge, evnerige og energiske —ske Officer, Adjutant v. N.

— — Og saa skal Begivenhedernes Udvikling dog brat bygge en skillende Mur mellem Frk. Helga og den Mand, mod hvem hun føler sig dragen, og som ogsaa elsker hende med dyb og ægte Lidenskab.



**Paa Krigsfod.**

Længe har mørke, truende Skyer taarnet sig op i den storpolitiske Horisont. Pludselig udsender et Lyn sin flammende Zigzagstraale fra denne Uvejrshimmel — de diplomatiske Forbindelser mellem de to stadig konkurrerende Nabostater afbrydes, og Krigen erklæres!

Telegrammet herom slaar ned som en Bombe i den Lilleverden, som lever indenfor Badestedets Enemærker.

Officeren, Frk. Helgas Elskede, kaldes under Fanen, og Frk. Helga selv og hendes Fader maa ilsomt rejse hjem; thi mod deres Fædreland er det just, Krigen skal føres.

Forinden de to unge skilles, udtaler Officeren det afgørende



**Frk. Helga gør Baaden ubrugelig.**

Ord; han frier til Godsejerdatteren — med dobbelt Mod og Fortrøstning vil han kunne følge sit farefulde Kald, hvis hun vil skænke ham sin Tro . . .



**Felttogsplanen drøftes.**



**Fanget.**

Men Frk. Helga er en oprigtigt patriotisk Kvinde — og resolut — med en Fasthed, hvorved hendes eget Hjerte bløder — afviser hun sin Bejler. „Aldrig“, saaledes lyder hendes



**Forræderens Arrestation.**

Ord til ham, „aldrig vil jeg tilhøre en Mand, der bærer Vaaben mod mit elskede Fædreland!“

\* \* \*

Vi følger Godsejer X og hans Datter hjem til deres Land, hvor alt aander Krig og Forsvarsbegejstring.

Tropperne mobiliseres og staar rede til med kækt Mod at berede de fremmede Angribere en varm Velkomst.

I den nærmeste Omegn af Frk. Helgas Hjemstavn er de militære Forberedelser særlig livlige. Man venter, at det just paa disse Kanter af Landet skal komme til et vældigt Sam-



„Nej — intet Bind for Øjnene!“

menstød, en gigantisk Styrkeprøve mellem de to veludrustede Arméer.

Endnu har Fjendens Hær dog ikke vist sig. Kun sparsomt indløber de sikre Efterretninger om hans Operationer — saa meget des talrigere er Rygterne, de evindeligt vekslende Forlydender „fra god Kilde“ . . .

Da hænder det en Dag, at Frk. Helga er ude paa en Ridetur, som fører hende ud i Nærheden af Kysten. Da bliver hun Vidne til noget, som elektriserer hver eneste Fiber og Nerve i hendes Legeme og sætter hendes Sjæl i de hæftigste Svingninger. Hun sér en lille Skare fjendtlige Officerer gøre Landgang paa Kysten — sér dem gaa paa Spejdertog paa

hendes Fædrelands Grund, og blandt disse dumdristige gætkender hun den Mand, til hvem hun for faa Dage siden var ved at skænke sin Haand og sit Hjærte.

Da handler hun, som hendes Fædrelandssind byder hende det: Hun alarmerer den nærmeste Hærafdeling og forandiger saaledes, at de fjendtlige ubudne Gæster overmandes, afvæbnes og føres bort som Fanger.

Men — da nu det Øjeblik kommer, da hun paa ny staar Ansigt til Ansigt med hin unge Officer, da taler Kærligheden med eet saa stærkt og bydende til hende, at hun vover sig til et skæbnesvangert Skridt: for at redde den Mand, der trods alt fejler hendes Hjærte, hjælper hun ham til at flygte.



„Giv agt — fyr!“

Ingen Mistanke for Delagtighed i hans Flugt falder paa hende.

\* \* \*

Dage kommer, og Dage gaar — begivenhedssvangre Dage for det Land, der vaander sig under den sejrigt fremrykkende Fjendes Hæl.

Forsvarernes Hær er bleven slaet i flere Træfninger, og den fjendtlige Hær er Herre i denne Del af Landet.

Paa det X'ske Gods opslaar nu Erobrernes Generalstab sit Hovedkvarter.

Derved bliver den Officér, i hvis Lod det er falden at

spille saa stor en Rolle i Frk. Helgas Livsskæbne, selvuden Gæst under hendes Tag.

For tredie Gang mødes de to unge — med uimodstaaelig Magt føler de sig ogsaa nu dragne mod hinanden.

Men Frk. Helga bevarer, trods Kærligheden, sin Hjærnes resolute Klarhed. Og da Adjutanten synker hende for Fode og atter trygler hende om at blive hans — da nævner hun ham Prisen for sit Samtykke:

„Giv mig din Hærledelses Felttogsplan — og jeg tilhører dig!“ saadan frister hun og lokker hun.

\* \* \*

Og den unge Officér falder for Fristelsen; han bliver en Forræder mod sin Fane, sin kongelige Krigsherre og sit Soldaterløfte!

\* \* \*

Men Frk. Helgas Bedrift frelste ikke hendes ulykkelige Fædreland.

Til ingen Verdens Nytte skete det, der skete.

Thi Fjendens Vagtposter dannede en tætsluttende Ring omkring Godsets Omraade, og da Frk. Helga vovede sig ud paa den Ekspedition, hvis Formaal var: at overbringe de vigtige Militær-Papirer til dem, for hvem de betød en Mulighed for at kuldkaste den sejrende Fjendes Magt og gøre hans Anslag til intet, da blev hun tagen til Fange og Dokumenterne tagen fra hende.

\* \* \*

Og Dagen derpaa — da den blege Morgen gryede — eksekverede en Deling Skytter Dødsdommen over Forræderen, den unge, raske Officér, der solgte sin Ære og sin Fane for sin Kærligheds Skyld.

